

het

Lopend Vuurtje

Jaargang 30, editie november 2015

Jubileumeditie

Met in deze editie:

- Jubileumactiviteiten
- JubZoKa in Holten
- Afsluiting feestjaar



Subanhara Liemersgroep Zevenaar

Opzegging lidmaatschap

De opzegtermijn is een kwartaal. Opzegging moet gebeuren voor de eerste dag van het nieuwe kwartaal.

Opzeggingen dienen altijd voor de eerste dag van het nieuwe kwartaal bij de teamleider van de betreffende speltak persoonlijk, telefonisch of per e-mail gemeld te zijn en dient tevens voor de eerste dag van hetzelfde kwartaal per e-mail door het lid te zijn gemeld bij het secretariaat.

In het geval van jeugdleden onder de 18 dient de opzegging te gebeuren door de wettelijk vertegenwoordiger.

Wij stellen het op prijs als u ook een korte omschrijving geeft van de reden van de opzegging. Als wij uw opzegging in goede orde hebben ontvangen dan ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail.

Secretariaat Scouting Subanhara Liemersgroep

Van de Voorzitter

Beste leden en ouders/verzorgers,

Tis weer voorbij die mooie zomer! Ik hoop dat u allen heeft genoten van een fijne zomervakantie, een vakantie die voor de meesten van ons is gestart met het jubileumkamp in Holten! Na een lange voorbereiding was het eindelijk zover en hebben we met de hele groep een fantastische week beleefd in Holten. 'Nederland is weer gered' is het enige dat ik er van kan zeggen, de rest van alle belevenissen zult u toch echt zelf moeten lezen in dit Lopend Vuurtje. Dus, sla na dit inleidende praatje de bladzijde om voor alle avonturen!

Het nieuwe seizoen is weer gestart, dat betekent dat we vol nieuwe energie plannen hebben gemaakt voor de komende maanden. De programma's voor de komende maanden zijn gemaakt en er wordt in de wandelgangen zelfs al gesproken over olieballen.....Rare lui bij Subanhara zult u denken, maar het is gebleken dat de meeste acties en activiteiten een lange voorbereidingstijd toch echt nodig hebben. Op dit moment van schrijven zijn er leden overgevlogen naar een nieuwe speltak, is de Airbornemars gelopen en is een deel van de leiding naar de Scout In geweest. De komende maanden zitten weer vol met activiteiten en één daarvan staat nog in het teken van ons jubileum, namelijk het eindfeest op 21 november!

Het nieuwe seizoen is begonnen met verschillende wisselingen. Zo zijn Kees, Eilisha en Hugo gestopt als leiding. Gelukkig blijven ze allen lid van de groep en vinden ze hun uitdaging in een nieuwe functie. Ik wil hen nogmaals hartelijk danken voor alle inzet van de afgelopen jaren. Kim is Explorerleiding geworden en binnen het bestuur is Tommy verwelkomt als groepsbegeleider en Kees als bestuurslid activiteiten! Tevens is Marc van Gemert onze nieuwe vertrouwenspersoon binnen de groep. Een welkome aanvulling binnen het bestuur, dat nu bijna weer op volle sterkte is.

Ook is recent weer voortgang geboekt in de ontwikkeling van ons terrein. Zo zijn er voorbereidingen getroffen voor de fundering van de blokhut en zijn er een heleboel struikjes gepland. We verwachten in december de hut te kunnen bouwen. Uw hulp als ouder/verzorger zal ongetwijfeld weer worden gevraagd. Dus mocht u in de gelegenheid zijn en zin hebben in een dag vol zweet, lol en gezelligheid, dan zijn we ontzettend blij met uw hulp! We zullen u hierover zo spoedig mogelijk informeren. Veel plezier bij het lezen van dit Lopend Vuurtje, ik wens iedereen een mooi scoutingseizoen toe!

Met vriendelijke scoutinggroet, Joris Hendriksen



Mini Scoutshop wist-u-datjes

Wist u dat:

- Scouting Subanhara Liemersgroep een eigen Mini Scoutshop heeft?
- Onze leden daarom niet elke keer naar Arnhem hoeven of via internet moeten bestellen als ze iets nodig hebben?
- We onder andere petten, dasringen, badges en T-shirts verkopen?
- We ook af en toe leuke andere artikelen verkopen zoals nu bijvoorbeeld de Spork voor maar €1,50?
- We jaarlijks een pas- en bestelmiddag organiseren voor de (nieuwe groene) groepsshirts?
- We je oude scoutfit willen kopen als je overvliegt of stopt met Scouting?
- Deze tweedehands scoutfits weer te koop zijn voor (nieuwe) leden tegen aantrekkelijke prijzen?
- We hard bezig zijn om op de website een actueel overzicht van het (tweedehands) aanbod te krijgen?
- Openingsdata op de website in de ledenagenda te vinden zijn?
- Je alleen contant kan betalen bij de Mini Scoutshop?
- We het graag horen als je op- of aanmerkingen hebt?

Jubileumjaar: 70 jaar Subankara Liemersgroep!

2015 is een bijzonder jaar voor onze groep: we bestaan dit jaar namelijk 70 jaar. Reden voor een feestje dus!

Het hele jaar lang hebben we onze verjaardag gevierd. Op verschillende momenten hebben de speltakken gewerkt aan grote panelen. Hierop staat de geschiedenis van scouting in alle speltakken afgebeeld. Ook heeft iedereen een jubileumshirt gekregen. Tijdens de kampen zijn deze shirts al fanatiek gedragen!

De eerste grote activiteit tijdens het jubileumjaar was het Sint Joriskamp. Op 10, 11 en 12 april waren we met z'n allen in Ewijk, om te strijden tegen Sjaak Zwart. Hij had namelijk alle kleuren gestolen! En zonder kleuren is er natuurlijk geen feest...



JUBZOKA 2015

Van 19 tot en met 25 juli was Holten ineens een heleboel inwoners rijker. De leden van de Subanhara Liemersgroep waren hier namelijk voor hun jubileum zomerkamp!

Met alle speltakken verbleven we in en rond het mooie en ruime gebouw. Dankzij Staatsbosbeheer konden de Scouts zelfs gebruik maken van het bosje naast het gebouw om daar hun kamp op te bouwen.

Voor de Scouts en Explorers was het kamp 8 dagen. De Welpen genoten van een zomerkamp van 6 dagen en de Bevers waren 2 nachten in Holten. Zelfs de Roverscouts en de Sakawa Plusstam waren een dagje aanwezig!

Maar waarom waren we eigenlijk in

Holten? Daar kwamen we achter tijdens de opening van het zomerkamp. We werden namelijk verrast met hoog bezoek! Onder begeleiding van een echte bodyguard kwamen Mark Trutte en Jeroen Paardebloem ons opzoeken.

Ze vertelden ons dat ze een belangrijk en goede deal hadden gesloten met de Duitse regering over Nederland. Maar hoe dat precies zat, konden ze eigenlijk niet vertellen... Mark en Jeroen waren erg uitgeput van de onderhandelingen, maar hadden gehoord dat Subliem al 70 jaar een vereniging is vol met kracht en energie! Deze week bundelden de speltakken daarom hun krachten om Mark en Jeroen te helpen.

Benieuwd hoe dit verder ging? Lees dan snel verder!



ZATERDAG 18 JULI

Explorers

Op de vroege zaterdagochtend vertrokken wij met de fiets richting Holten. Sander had een mooie route bedacht en we kwamen rond 15.00 uur aan. We begonnen met het opzetten van de tenten en hebben daarna de keuken gebouwd. Door de fietstocht hadden we best zin in iets te eten dus hebben we 's avonds Chinees gegeten. We hebben daarna wat hout gehakt en zijn lekker een ijsje gaan eten in de stad. Hierna zaten we heerlijk bij ons kampvuur.

Scouts

Stiekem begon het zomerkamp voor de scouts al op vrijdagavond. Op het TroePHuis hebben we al onze spullen in een enorme DHL vrachtwagen gepakt. Voor 27 scouts en 6 leiding heb je toch best veel spullen nodig...

Ook alle fietsen gingen in de vrachtwagen. Omdat Holten een beetje ver fietsen is, vertrokken de scouts zaterdagochtend namelijk vanuit Eefde voor de fietstocht naar het kampterrein. De fietsen werden in Eefde uitgeladen, waar alle patrouilles 1 voor 1 op weg gingen. Al dan niet met een flinke omweg kwam iedereen op het terrein aan. Snel de tent opzetten en een keuken bouwen op het mooiste plekje in het bos. Iedereen had gelukkig iets staan om pannenkoeken te bakken: een verdiend avondmaal!



Beyers

Bij aankomst werd de kinderen verteld dat er hier iets heel belangrijks verteld zou gaan worden. Namelijk Jeroen Paardenbloem en Mark Tutte kwamen langs voor een persconferentie waar in verteld werd dat Nederland misschien verkocht zal worden aan Duitsland. Nederland wordt dan een groot pretpark!

Na de persconferentie hebben we met de bevers nagedacht over alles wat er verteld was. Alle bevers vonden het niet z'n goed idee. Om de ministers te overtuigen hebben we het lokaal meteen versierd met allerlei oranje dingen. Na de lunch hebben we binnen gespeeld. Daarna was hebben we een speurtocht gelopen. Weer terug op het terrein konden we gelijk aanvallen op het avondeten. Na het eten hebben we een bonte avond gehouden bij het kampvuur onder het genot van wat lekkernijen. Na een verhaaltje en een zaklampdisco zijn de kinderen lekker gaan slapen.

Scouts

Na het ontbijt tijd voor de eerste inspectie! Laat maar eens zien hoe netjes alles staat. Wie de meeste punten behaalt mag Schele Henkie verstoppen. Heb je hem nog aan het eind van de dag, extra bonuspunten! Broodnodig om die prachtige kamptrofee te winnen. Het kamp werd officieel geopend door premier Trutte en minister Paardenbloem. Nederland zit in een crisis en er moet geld worden verdiend. Daarom werden alle patrouilles een bedrijf. We hadden ING, HEMA, Grolsch, Heineken en Shell. 's Middags maakten we een spellen rondje door Nederland. Elke provincie was een spel.



Explorers

Zondag begon met een gezamenlijke opening en we zijn begonnen aan

het jubileumboek. We hebben een T-rex met scoutingoutfit gemaakt. Helaas heeft het die hele dag geregend maar dat heeft ons niet weerhouden om 's avonds een spel te doen. Het was een leuke variant van klootschieten, namelijk met boomstammen. We hebben de dag afgesloten met een paar potjes Weerwolven van Wakkerdam.

ZONDAG 19 JULI



Zelfs de pers was aanwezig bij deze bijzonder gebeurtenis. Een aantal bevers, welpen, scouts en explorers werd gefilmd.

Welpen

Het Jubileum Zomerkamp startte voor de welpen op zondag. Samen met alle speltakken beleefden we een indrukwekkende persconferentie van Trutte en Paardenbloem. Het nieuws was niet mis! Nederland wordt namelijk verkocht en omgetoverd tot vakantieresort voor onze oosterburen. Onze hulp is hard nodig! Er is geen tijd te verliezen, we gaan vandaag op pad. Marcus Akelaar, een zeer bekwame landen verkoopmakelaar staat ons bij. Wij gaan het terrein op de Holterberg verkennen, wellicht kunnen we daar een villapark bouwen. Tijdens een mooie wandeling hebben we weidse uitzichten over de glooiende heidevlaktes. Maar wat is dat in de verte? Een man gekleed in lange zwarte jas, probeert ons middels semafoor berichten te seinen. Ook zien we door onze verrekijkers krantenknipsels in bomen hangen. Het is allemaal lastig leesbaar, maar kunnen de woorden oplichting, zwendel, fraude en omkoping ontcijferen. Wat heeft dit te betekenen en wie is deze onbekende man?

Scouts

Na alle bouwactiviteiten, was het tijd om de omgeving te bekijken. Na de inspectie van de kamperreinen zijn de scouts op en rond de Holterberg wezen fietsen. In deze tocht waren 3 posten. Een ervan was de Canadese oorlogsbegraafplaats. Dat was zeer indrukwekkend. Verder op in het bos een post waar je met een takje

een boom op moest meten... Dit bleek later in de week weer goed van pas te komen! Als laatste een post bij een sloot. Opdracht: steek met een paar hulpmiddelen de sloot over. Resultaat: heel veel vieze scouts. Er werd 's avonds dan ook heel enthousiast gebruik gemaakt van de douche!

Het is tijd voor een dagje naar de stad! Toen we op pad gingen moesten we aardig haasten om uiteindelijk precies op tijd te zijn om de trein te halen. In de stad hadden de welpen eerst nog een lastige speurtocht op te lossen die ze eerder die dag hadden gevonden.

Nadat ze die hadden opgelost, was er zelfs nog wat tijd over om de welpen vrij



Welpen



te laten winkelen in Deventer. De welpen vonden Deventer op zich een leuke stad, maar het had één groot nadeel; er was geen Action! Gelukkig waren er nog wel winkels als Euroland waar de meeste welpen wel geslaagd zijn, ook de aardbeien van de groenteboer deden het goed.

MAANDAG 20 JULIJ



Beyers

De kinderen zijn de dag begonnen met ochtendgymnastiek. Tijdens het ontbijt hebben de kinderen ook een LuPa gemaakt, omdat we die middag naar de speelboerderij gingen. Op de speelboerderij konden ze knuffelen met allerlei dieren. Ook was er een skelterbaan, springkussen, glijbaan en een mandschommel. Ze waren zo druk met spelen en knuffelen dat ze de lunch bijna vergeten waren. Na de hele middag gespeeld te hebben zijn we terug gegaan naar het troephuis om nog even vrij te spelen. Nadat we gegeten hadden, hebben we de kinderen gedoucht. Na het douchen hebben ze een mooie tekening gemaakt voor de kookstaf. Deze twee mensen hebben voor ons twee avonden heerlijk gekookt en hebben dus wel een bedankje verdiend. Deze tekeningen zijn tot een mooi boekje gemaakt en overhandigd aan de kookstaf. Hierna was het echt tijd om naar bed te gaan. Na een voorleesverhaaltje en een zaklampendisco gingen de oogjes dicht.

Explorers

Maandag hadden we een hele leuke activiteit op de planning staan: quadrijden. Iedereen had er heel veel zin in en het was heel gaaf om te doen. We kregen eerst uitleg en daarna mochten we zelf rondjes rijden over het parcours.

De Beyers genieten van hun lunch bij de speelboerderij!



DINSDAG 21 JULI

Explorers

Dinsdag zijn we begonnen met het spel scavengerhunt. We gingen in twee teams Holten door met allerlei gekke opdrachten. In de middag zijn we gaan zwemmen in Deventer, de Scheg. We kwamen 's avonds laat pas terug en hebben nog lekker bij het kampvuur gezeten.



Beyers

Ook deze dag zijn we begonnen met ochtendgymnastiek. Na het ontbijt hebben we onze spullen opgeruimd. Daarna zijn we begonnen aan 2 overheerlijke appeltaarten. Deze hebben we gemaakt om de ministers er van te overtuigen om Nederland te laten zoals hij is. Toen de taarten in de oven stonden konden de bevers nog knutselen om de tafel te versieren. Met zelfgemaakte tulpen, molens en kleurplaten. Tijdens de lunch mochten de bevers de taart zelf proeven. Daarna was er nog even tijd om vrij de spelen en de tafel te versieren. Ze hebben de tafel versierd met allerlei spullen die met Nederland te maken hebben. Tijdens het sluiten hebben de bevers de tafel gepresenteerd aan de ministers. Ze waren overtuigd door ons verhaal. De ministers gingen weer vergaderen in de kamer en wij konden verder met sluiten. De vlag werd naar beneden gehaald en het lied werd gezongen.

's Och-

tends verschijnt Markus Akelaar

weer. De welpen vertellen dat zij een goede dag

in Deventer hebben gehad. Echter uitten zij meteen kritiek op Markus, de puzzel van gisteren heeft hun achterdochtig gemaakt.

Markus praat alles recht, voor zover dat gaat. Vandaag gaan we ons inleven in de Duitse Cultuur, daarvoor heeft hij een aantal activiteiten voorbereid. Zo gezegd zo gedaan: Er wordt flink met Bockworsten gesjoeld, kuilen gevragen en naar pretzels gehapt. Er wordt erg veel plezier gemaakt! Tijdens de lunch wordt er ambachtelijk op vuur een heerlijk broodje bockworst bereid, mmmm!

Na de lunch komt Marcus het plezier verstoren, het is tijd voor administratieve taken en Duitse les. Zucht, nee toch! Gelukkig komt de onbekende zwart geklede man even later,... Hij weet te vertellen dat Marcus een overhoring Duits

komt afnemen en hij heeft de hand op de twoorden weten te leggen. Geen saae Duitse les, maar tijd voor een heuse zeepbaan dus!

Weepen



Scouts

Stef en Mika zitten klaar voor het sjoelen!

Zoals elke dag gezellig gezamenlijk ontbijt bij de leidingtent. Na de inspectie hebben de scouts een lopende band gebouwd. Elk bedrijf een. 's Middags hebben we het lopende band spel gespeeld. Er waren opdrachten en dan moest je op de lopende band chocozoenen stukslaan. Het duurde niet lang of iedereen zat volgesmeerd met chocozoenen prut. Na het avondeten hebben we het grote 'Ik hou van Holland spel gespeeld. Vol grappige vragen opdrachten en liedjes om mee te zingen.





Weepen

Vandaag was het tijd voor een spannend en actief uitje in de buurt van Holten! De geruchten over een bezoek aan het plaatselijke mandarijn museum, veranderden op de achterbank al snel in enthousiasme over wat ons zou staan te wachten in pretpark Hellendoorn!

In plaats van luisteren naar Markus Akelaar met zijn bureaucratische gezwets, hebben we vandaag een hoop lol gehad in o.a diverse achtbanen, waterbanen, glijbanen, spookhuizen, raketten en nog een heleboel meer. De g-krachten vlogen je hier en daar, soms tot ongenoegen van de leiding, om de oren, en ook de wachtrijen leek de meeste welpen niet veel te boeien.

De dag vloog voorbij en voor we het wisten moesten we alweer terug naar het gebouw, waar we relatief laat pas aan het avondeten aanschoven en daarom ook geen spannend avondprogramma hadden. Maar dit leek de vermoeide welpengezigtjes op zich niet zo heel veel uit te maken...

WOENSDAG 22 JULI

De volgende dag vertrokken we rond 11:00 uur richting pretpark Hellendoorn. We zijn samen met de welpen in allerlei attracties geweest en we hebben een hele leuke dag gehad.

Voor die avond stond er een droping op de planning. Daardoor gingen we allemaal laat naar bed.

Explorers



Vandaag zijn de scouts weer op de fiets geklommen. Ze gingen op pad voor een fietshike. Ze moesten allemaal de Holterberg overwinnen, om uit te komen bij een ander kampterrein in de buurt van Nijverdal. Onderweg was er een post met pannenkoeken gebakken door de leiding. We gingen daar een beetje primitief doen. Slapen in frietbultentje, eten klaargemaakt in een kampvuur en naar de wc op een HUDO. Voor sommige scouts was dit wel even wennen.

Het zwembad in Nijverdal heeft ook gemerkt dat we er waren! Je kunt heel creatief zijn in een waterglijbaan... We hebben 's avonds nog een sluipspel in het donker gedaan. Als je dan met anderen van kleding wisselt heeft de leiding geen idee wie er aan komt. En een aantal scouts namen hun camouflage wel heel serieus!



Scouts

Jesse en Itse moesten hard poetsen na het nachtspel!

Welpen

Het is hoog tijd voor wat verfrissing en verkoeling. Gelukkig is er dichtbij een zwembad. De badmeester begrijpt al snel dat hij al het beschikbare opblaasbare speelgoed uit de kast moet trekken. Ook hangt hij een bel op vlakbij de glijbaan. Er ontstaat al snel een soort ter-land-ter-zee-en-in-de-lucht spektakel. De welpen vliegen over het water heen in een opblaasbare trekkerband. Er worden steeds weer nieuwe recordtijden gezet.

Na weer te zijn opgedroogd stond er een enorm feestmaal op het programma met alle speltakken. De welpen helpen Warbol en Drintel mee om de laatste Junglebook hapjes klaar te maken. Er staat inmiddels een enorm buffet klaar waar wat lekkers is voor alle speltakken. Een enorm gezellige avond. Afsluitend was er nog een klein kampvuurtje met een aantal traktaties.

explorers

De donderdag hebben we gemountainbiked door de bossen en over de Holtenberg.

Later op de dag hadden we een gezamenlijk foodfestival en iedereen maakte iets lekkers. Er was heel veel lekker eten en het was heel gezellig.

Donderdagochtend zat iedereen lekker duf aan het ontbijt. Alle zeiltjes werden weer opgevouwen en de spullen werden snel ingepakt, zodat we terug konden fietsen naar het kampterrein in Holten.

's Avonds zou er een foodfestival zijn. Alle speltakken verzorgden een deel van het eten. Onderweg gingen we met alle scouts een supermarkt in om lekker eten in te kopen om 's middags klaar te maken. Eerst speelden we nog een potje levend stratego in het bos en daarna gingen we aan de slag met het eten. Met de hele groep 's avond genoten van wat iedereen had gemaakt. Bij het kampvuur nog een potje weerwolven voor het naar bed gaan.

Scouts



DONDERDAG 23 JULI



Arthur doet boodschappen voor het foodfestival.



Plusscouts

Omdat veel Plusscouts ook vrijwilliger zijn, was slechts een klein groepje aanwezig. Het was ook maar een kamp van 1 dag. Maar wel een hele gave!

We verzamelden langs de rivier om een mooie boot te bemachtigen. Marije en Henk hadden een prachtige fluisterboot. Dennis, Guido en Joram volgden per kajak. Nadat Dennis doorhad dat hij niet linksaf maar rechtsaf had gemoeten konden we gezamenlijk genieten van het water, de weilanden vol koeien en verstopte caches. We konden ze natuurlijk niet onberoerd te laten liggen. We wisten ook dat ze ons naar mooie plekjes langs de rivier zouden leiden. Zo was er een bij een molen, een bovenaan een watervalletje én een op een talud waar vanaf je heel lomp met je kano weer het water in kon glijden. Op de terugweg begonnen Guido en Dennis elkaar te irriteren. Dat lukte heel lang en uiteindelijk kreeg ieder zijn beloofde natte pak.

Na de lunch gingen we de zonnige Sal-landse Heuvelrug bewonderen. Tommy, Leontien en Joris hadden zich bij ons gevoegd. Met de elektrische Heideslak werden we rondgereden en vertelde iemand over de pracht van de omgeving. Na het uitkijkpunt keerden we om richting start en pikten we een terrasje.

Terug op het kamperrein schoven we aan bij het feestelijke foodfestival.

Toen de jongere leden naar bed waren wilden we nog wat bakken op het kampvuur. Een uitgeholde sinaasappel gevuld met brownie deeg is na exact zeven minuten in het vuur perfect! Met een caramelsausje was hij dan ook niet te versmaden. De leiding van alle speltakken mochten ook genieten van dit culinaire hoogstandje. Na de afwas bleven we nog even rond het kampvuur mijmeren alvorens we naar huis of de slaapzak gingen. Over 5 jaar wordt het weer zo leuk!

Weepen

Na een lange week is de laatste dag aangebroken voor de welpen. We zijn deze dag naar het natuurdiorama op de Holterberg geweest, hier kregen we van een ervaren gids een uitleg over de natuur rondom de Holterberg. We mochten ook zelf ook op pad met een vragenlijst, waardoor we bij het invullen door het gehele gebouw werden geleid langs de verschillende diorama's. Al met al een leuk uitje! Naderhand konden de welpen nog wat spelletjes doen in een nabijgelegen bos, totdat de welpen getuige zijn van hoe Marcus Akelaar ten tonele komt, en direct wordt opgepakt door de mysterieuze man, die van de MIVD blijkt te zijn. Nu alles uiteindelijk goed is gekomen, kunnen de welpen bijna naar huis. Na de sluiting volgt de bonte avond van de welpen, waarbij ze hun ingestudeerde acts kunnen tonen aan alle ouders. Toen ook dit ten einde was, waren de meeste welpen toch wel flink moe, en konden ze met hun ouders mee naar huis om bij te komen van het zomerkamp!



Explorers

Vrijdag was de een na laatste dag van ons kamp. We zijn we na het ontbijt gelijk begonnen aan het opruimen van onze spullen in Holten. We zijn daarna vertrokken naar een oude boerderij in Westendorp. Op deze plek hebben wij overnacht.

Alle welpen luisteren aandachtig naar de verhalen van de gids.



De Vossen waren supersnel en losten als eerste de aanwijzingen op. Alle aanwijzingen samen brachten ze naar het eindpunt van het spel.

Vandaag gingen de scouts naar de stad. Maar eerst de keukens afbreken. Die waren niet meer nodig. We eten 's avonds in de stad. Gezamenlijk op de fiets naar Nijverdal. Daar hebben de scouts allerlei opdrachten uitgevoerd om punten te verzamelen die later weer in 'geld' werden omgezet. Aan het eind traditioneel friet. Weer in Holten afsluiting met de Welpen. Nederland is gered! Daarna lichte paniek: regen! Gauw de tenten afbreken. We konden ze gelukkig in het gebouw ophangen om nog te drogen. Met z'n allen in de leidingtent voor de bonte avond. Lekker knus. Er waren prachtige sketches en een mooi lied van de leiding. Omdat de patrouilletenten al waren afgebroken, sliepen alle scouts in de grote leidingtent. We hoefden net niet te stapelen. Volle bak en erg gezellig: niemand heeft het koud gehad die nacht!

Scouts



VRJJDAG 24 JULIJ



Er werd druk geknoopt voor het laatste onderdeel van de eindstrijd: een A-poot race.

Scouts

Het regent niet meer! De vrachtwagen kwam weer en alle spullen, bagage en de fietsen gingen erin. Nog even een spel in het bos en toen gingen iedereen in de auto terug naar Zevenaar. Daar hebben we snel de spullen uitgeladen en opgeruimd.

Tot slot was het tijd voor de grote ontknoping! Wie wint de JubZoka trofee? Na een spannende eindstrijd, waarin snelheid en vaardigheid worden getest, zijn het de Vossen (ook wel bekend als de Hema) die met de prijs naar huis gaan!

Als afsluiter was er voor alle scouts een lekker ijsje, waarna iedereen naar huis ging om lekker te douchen en in bed te ploffen!

ZATERDAG 25 JULI

Explorers

Zaterdag
werden we op tijd wakker
gemaakt. Na een stevig ontbijt gingen
we weer op weg naar Zevenaar. Toen wij hier aan
kwamen, zijn we gelijk begonnen met opruimen. Na
het opruimen is iedereen lekker naar huis gegaan.

Wij vonden het allemaal een erg leuk kamp en
hopen dat die van volgend jaar nog leuker
wordt!

Jubileum feestdag!

Op zaterdag 21 november werd het jubileumjaar afgesloten met een feestdag voor iedereen!

's Middags was op het Troephuis voor alle jeugdleden - van Bevers tot Explorers - van alles te doen. Iedereen kreeg een kaart met alle activiteiten. Van een skelterbaan tot een suikerspinmachine, van een hottub tot karaoke: er was voor iedereen wat leuks te doen! Ook waren deze middag de jubileumpanelen te zien, waar het hele jaar door alle speltakken aan is gewerkt.

Na het sluiten moest alles snel opgeruimd worden en leek het bijna alsof er niets was gebeurd... 's Avonds werd de dag namelijk knallend afgesloten met 'Sensation Subliem'!

Dit feest was voor alle leiding, bestuur, stamleden, ouders en de burens van scouting. De live band zorgde voor een mooi feestje, dat tot laat in de avond doorging.

Het was een fantastische afsluiting van dit feestjaar. Op naar 75 jaar Subanbara Liemersgroep!

70 JAAR!

KINDER CARNAVAL

FEEST!

DIT FEESTJAAR WILLEN WE GRAAG AFSLUITEN MET EEN KNALLENDE FEESTOPKOMST.

LOCATIE: TROEPHUIS, SLENTERWEG 29 ZEVENAAR

TIJD: 13:00 - 16:30

NEEM OOK ZWEM- EN RESERVEKLEDING MEE.

21 NOVEMBER 2015

SUBANBARA LIEMERSGROEP

Leiding

Beverleiding

Marije Godschalk
Vera Barendregt
Mellanie Buser
Eelco van Brink
Rens Heister

Welpenleiding

Erwin Grob
Robin Peters
Niels Barten
Rik Hoppenreijts
Paul van den Berg

Scoutsleiding

Remko Bezemer
Daan Spijker
Rowan Belle
Dieuwertje Gerritsen
Elbrich Postma

Explorerbegeleiding

Kim Alberts
Tommy Kuster

Roverscoutsadviseurs

Rik Hoppenreijts



Algemene informatie

Troephuis

Slenterweg 29
6905 DP Zevenaar
tel: 0316-527884

Website

www.subanharaliemersgroep.nl

Postadres

Subanhara Liemersgroep
Postbus 2024
6900 CA Zevenaar

Verenigingsbestuur

Voorzitter	Joris Hendriksen
Secretaris	Bart van de Laar
Penningmeester	Larysa Demyanova
Groepsbegeleider	Tommy Kuster
Groepsbegeleider	Marc van Gemert
PR & Ext. Comm.	Eelco van Brink
Activiteiten	Kees Kohlmann

Stichtingsbestuur

Voorzitter	Joris Hendriksen
Secretaris	Tijmen Kip
Penningmeester	Fred van Kempen
Accommodatie	Dennis Jansen
Alg. Bestuurslid	Rob Hendriksen

Subcommissie verhuur

Voor verhuur van ons troephuis kun je mailen met de verhuurder.

Mini Scout Shop

De Mini Scout Shop is regelmatig geopend op zaterdag. Kijk voor de openingstijden in de agenda op onze website onder "Voor Leden".

Opzegging

Kijk voor informatie met betrekking tot opzeggen op pagina 2 of op onze website!

Contributie

De contributie wordt zoveel mogelijk met automatische incasso geïnd omstreeks de eerste van het kwartaal. Hiervoor verleent men een incasso-opdracht aan de vereniging.

Inleveren kopij

De kopij van het volgend nummer van het Lopend Vuurtje dient ingeleverd te worden via email of in de brievenbus in de gang van ons troephuis voor 10 januari 2016!



Namens alle leiding & bestuur: bedankt voor een fantastisch jubileumjaar!

